

DE LUCHT ZIT NOG VOL DAGEN
(t + m; Gerard van Maasakkers)

Ik ben 't zat; ik heb te lang getreuzeld
veul te lang veul te weinig gedaon.
Altijd maar "Ja maar"
altijd...och la maar, 't is duidelijk;
dit moet zijn gedaon

Refrein:
Want de lucht zit nog vol dagen,
dagen van nou, dagen van later
en dagen, die gisteren kunnen dragen,
ja de lucht zit nog vol dagen.

Ik zat te lang um 'n antwoord verlegen
zonder da'k wist wa de vraag ook weer was
kan 't nie harder,
kan 't nie mooier
kan 't nie vlugger
kan ik er van af

(Refrein)

En dan de mensen, ge hebt ze in soorten;
d'n ene z'n leven ligt aalt in de zon
mer bij d'n andere wil 't nie vlotten
hij geeft 't al op vur da't-ie begon.

En ik ken mensen die bergen verzetten,
die geven nie op, nog nie al hadde 't gèr
soms tegen beter weten in
mer altijd proberen ze 't weer

(Refrein)