

## LIEKE VUR MARIKEN

Mariken, Mariken, vur jou is dit lieke  
Mariken, Mariken, de wereld vur jou.  
Mariken, Mariken, dit klein melodieke,  
Mariken, dit lieke, da zing ik vur jou.

Ik gaaf oe zo gère de zon in oew leven  
ik gaf oe zo gère de maon en de sterre  
de beum en de vruchte en de zuiverste luchte  
de vogels, de bluumkes, 'n leven vur jou.

Mariken, Mariken, vur jou is dit lieke  
Mariken, Mariken, de wereld vur jou.  
Mariken, Mariken, dit klein melodieke,  
Mariken, dit lieke, da zing ik vur jou.

Mer de beum zijn haost dood en de vruchte bespote  
de zuiverste luchte die zijn al gaon vluchte  
en de zon in oew leve kan ik oe nie geve  
al wa ik kan doe is wa zinge vur jou.

Mariken, Mariken, vur jou is dit lieke  
Mariken, Mariken, de wereld vur jou.  
Mariken, Mariken, dit klein melodieke,  
Mariken, dit lieke, da zing ik vur jou.

Ik zal vur oe zinge van alle schoon dinge  
van alles wa nog nie te laat is, misschien;  
de beum en de vruchte en de zuiverste luchte,  
de vogels, de bluumkes, 'n leven vur jou

Mariken, Mariken, vur jou is dit lieke  
Mariken, Mariken, de wereld vur jou.  
Mariken, Mariken, dit klein melodieke,  
Mariken, dit lieke, da zing ik vur jou.