

Marie  
(G v Maasakkers)

Ze haalt z'n kleren uit de kast  
Stapels bloezen op 't bed  
Wit bij wit, netjes opgetast  
Ze hee z'n schoen bij 't nachtkastje gezet  
Ze weet nog nie wa da ze ermee wil  
Wa ze weggeeft of bewaart  
Z'n beste pak en zijnen bril  
En dan ineens zie ze'm zo weer staon,  
En ze zee;  
Noem me nog 'ne keer Marie,  
Noem me nog 'ne keer Marie

De koffietafel hee ze al betaald  
En de dankbetuigingen gestuurd  
't Foto-album vur d'n dag gehaald  
en ze bladert mee de kinderen en mee de buurt  
"Hier waren we 'nen dag naor de zee,  
gelachen da we ha'n  
ik moes ineens zo naar de wc  
en ik heb 't haost in m'n broek gedaon"  
en ze bladert wijdter, 50 jaar getrouwd  
"Da hebben we toch mooi gehaald"  
Ze hee't 'm nooit gezeed  
Hoeveul ze van 'm houdt  
Da werd in vur mekare zorgen vertaald

Noem me nog 'ne keer Marie

De leste jaoren, da ze samen ware, waar't zo hendig nie  
Ze was haost vergeten wa ze zelf wilde eten,  
Mer klagen of zoiets; da nie.  
En ze weet 't wel, 't bezoek da wordt al minder,  
De telefoon blijft langer stil  
Mer ze zee, da't er da nie zoveul hindert  
"Nou kan ik ook 's doen wa da'k zelf wil"

Noem me nog 'ne keer Marie  
Noem me nog 'ne keer Marie