

Mijn kind

'k Ben goed met heel mijn familie
Vrienden en vriendinnen zat
Toch moet steeds aan 'm denken:
Aan 't kind dat ik nooit had

'k Heb een huis met allemaal spullen
Duuzend boeken in de kast
Centen op de bank voor later
Voor 't kind dat ik nooit had

Refr.

Vreemd, da ge ineens iemand mist
die d'r nooit is gewist

Geen schoentjes om over te struikelen
Geen mazelen, diploma A, of: 'Buut vrij!'
Nooit: 'Papa, ik kan niet slapen.'
Of: 'Rij dan niet stilletjes ons huisje voorbij.'

Soms zie ik 'm ergens lopen
Die blik, die stem, en die lach
Ik denk: die kon het goed wezen
Het kind dat ik nooit heb gehad

Refr.

Vreemd, da ge ineens iemand mist
die d'r nooit is gewist

Niet eens om de goeie gesprekken
Niet eens dat hij dan lijkt op mij
Maar dat ie je soms zomaar opbelt:
'Hoe is 't, ouwe? Met mij.'

...