

SALVE REGINA

Op 'n junizaterdag volgen ze de moedervlag,
ieder jaar van Valkenswaard naar Handel.
Ruim 40 kilometer, met zo'n duizend in totaal;
kinderen van Maria, allemaal.
Paternoster-prevelaars, vaders, dochters lopen blaren
voor de sport, of voor de devotie ?
Muzikanten blazen de meute in de maat
voor de kinderen van Maria,
kinderen van Maria, kinderen van Maria door de straten
en ze spelen:
Salve, salve, salve regina.

Mieke is er ook weer bij, Miel, Margo en Marij;
weldenkende mensen, zou ik zeggen.
Toch lopen ze mee, zingen "Sterre der zee",
en "Kinderen van Maria" mee.
't Jonge spul loopt achteraan, voor de huifkar-karavaan
en de discotheek in Handel komt al dichterbij.
Links en rechts wordt al gesjanst, achter de laatste rozenkrans;
komen ze voor Maria, voor Ria of Maria,
Bavaria of Maria, of allebei
maar ze brallen:
Salve, salve, salve regina.

Ik zie die gezichten allemaal, iedereen z'n verhaal,
schuimend bier of 'n schietgebedje
en daar gaan de laatste paard-en-wagens voor de blaren
van de kinderen van Maria voorbij.
Uren later heb ik nog wel waterogen, kippevel
da's wat die bonte bedevaart aanricht in m'n lijf.
Vlagvertoon en marsmuziek, ze wonen niet in mij
en toch denk ik; Maria, wat is dat met Maria,
hoe zit dat met Maria, en met mij.
Salve, salve, salve regina.