

STERREN VAN DE HEMEL

(t+m: G.v.M.)

Refrein:

Zing de sterren van de hemel,
sterren van de hemel,
zing 't zo hard als je wil
want in de lucht hangt
iets van april,
zing de sterren van de hemel,
sterren van de hemel,
voor mijn part hou je 't stil
maar in de lucht hangt
iets van april, iets van april.

Je kan niet slapen, weer niet slapen
je telt de schapen, honderd en een,
maar dan ga je, eindelijk ga je
waar brengt de nacht je heen;
op blote voeten in 't gras
wat al zo lang geleden was
even maar weet je waar
je droom gebleven was...

Zing de sterren van de hemel....

Zal ik meegaan, met je meegaan
doe je jas aan, kom, we gaan
't is nog winter, hartje winter
en toch begint 't langzaamaan
dan lopen we door 't natte gras
alsof 't gisteren nog was
even maar weet je waar
april gebleven was...

En zing de sterren van de hemel....

