

Strepen in de lucht
(Gerard van Maasakkers)

D'r trekt 'n vliegtuig strepen in de lucht
En ik denk, ik denk aan jou
Wa is er toch mee mijn gebeurd
Ineens krijg ik 't koud
Ik denk; 't zal wel weer overgaon
Ik ben alleen mer wa van slag
D'r trekt 'n vliegtuig strepen in de lucht
't Is misschien mer d'n tijd van d'n dag
't Is misschien alleen die kneup in m'n maag