

ALLES OP ZIJNEN TIJD (t+m; Gerard van Maasakkers)

Heurt, hoe d'n buurman klaagt
Hij vindt 't hoog tijd da't lente wordt
Hij vindt de winter veul te traag
En de dagen veul te kort
Ik heb misschien 'n bietje meer geduld
Mer 'k heb m'n bollen al in de grond
En iederen dag gao ik kijken
Of er iets naor boven komt

Alles op zijnen tijd
Waai maar, draai maar
Alles op zijnen tijd
Te langzaam te vlug
D'n tijd krijgde nooit terug

Ik loop langs de Schelde
Elke maand 'ne keer of vier
Langs water en velden
As ge me kwijt bent vinde me hier
As de noten zijn gaan vallen
Of d'n hond is in de rui
Op de lesten dag van december
Of na de zomerbui

Alles op zijnen tijd
Waai maar, draai maar
Alles op zijnen tijd
Te langzaam te vlug
D'n tijd krijgde nooit terug

Kijk de maan, de maan
Hij lijkt stil te staan
Ge ziet 'm nie gaan
Mer de maan, ja de maan
Draait altijd z'n baan
En zo zal 't blijven gaan
Seconden, minuten en uren
Dagen van donker en licht
Altijd zal dit blijven duren
Ogen open, ogen dicht

Alles op zijnen tijd
Waai maar, draai maar
Alles op zijnen tijd
Te langzaam te vlug
D'n tijd krijgde nooit terug