

## IK WIL BIJ JOU ZIJN

't Is vrijdagavond, efkes over negen,  
ik ben bij jou geweest, op de bonnefooi;  
niemand thuis, dus terug maar in de regen  
maar de regen is vanavond prachtig mooi;  
heel bijzonder, niet zo somber,  
niet zo zuur zoals altijd,  
maar licht en zacht en helder,  
ik was het al jaren kwijt.  
Nou loop ik hier, singing in the rain.

Langzaamaan begint 't allemaal te dagen  
één voor één en stap voor stap  
en langzaam komt er 'n antwoord op m'n vragen  
ik heb wel genoeg gehad;  
ik wil bij jou zijn, ik wil bij jou zijn,  
m'n lief, m'n zorg, m'n zekerheid,  
ik wil jou nooit, nee nooit meer kwijt,  
ik wil bij jou zijn.

Misschien heb ik wel te lang wat lopen hopen,  
misschien heb ik wel te lang tekort gedaan,  
misschien moet ik alleman maar laten lopen,  
en voor jou en mij, voor ons klaar te staan,  
maar ik was zo lang alleen met m'n wildste fantasie,  
ik wou overal wel heen, maar vliegen kon ik niet,  
nou loop ik hier, singing in the rain

Langzaamaan begint 't allemaal te dagen  
één voor één en stap voor stap  
en langzaam komt er 'n antwoord op m'n vragen  
ik heb wel genoeg gehad;  
ik wil bij jou zijn, ik wil bij jou zijn,  
m'n lief, m'n zorg, m'n zekerheid,  
ik wil jou nooit, nee nooit meer kwijt,  
ik wil bij jou zijn.